

Zalf, scharen & katoen

Overal ter wereld wordt hard gewerkt om de dagelijkse kost te verdienen. OneWorld loopt een dagje mee. Deze keer: Phoebe Orego (62), traditioneel vroedvrouw (*mkunga*) in Nairobi, Kenia.



08.00 uur Wachten op de eerste patiënt. Ik ontvang ze in mijn huis in Kibera, de grootste sloppenwijk van Kenia. Een behandeling kost 50 shilling (50 cent) of **een pak suiker of meel.**



09.15 uur Een pot zalf, scharen, katoen, een doek en handschoenen. Deze spullen heb ik nodig tijdens een bevalling. **Medicijnen gebruik ik niet.** Ik bid om de pijn te verlichten.



11.00 uur Lilian is zestien jaar en acht maanden zwanger van haar eerste kind. Ik vind het fijn om jonge meisjes te helpen zich voor te bereiden op de bevalling en het moederschap. Vaak zijn ze **bang voor het ziekenhuis.** Ze kennen de dokters niet en worden haastig geholpen. Ik geef ze na de behandeling pap.



13.45 uur Elke dag bezoek ik mijn zusje. Ze woont op een half uur lopen. We hebben een hechte band. Zij is ook *mkunga*. **We hebben het vak geleerd van onze oma.**



Tekst & foto's: **Eva de Vries**

18.30 uur Met mijn zusje organiseer ik wekelijks een les voor zwangeren en vrouwen met baby's. **Vandaag bespreken we risicovolle symptomen** zoals opgezwollen voeten, heftige hoofdpijn en bloedverlies.

