



Zingen voor regen

tekst en beeld Eva de Vries

Het is halfzeven 's ochtends als de zon zijn eerste stralen over de dorre en stoffige Loita Plains in het zuiden van Kenia werpt.

Boven op een heuvel zet Nkurumwa, gehuld in een warme rode shuka (deken), het ochtendlied in: "Dank voor deze nieuwe dag. Dank voor deze nieuwe dag. Laat vandaag de regen komen. Zodat ons vee weer kan eten en leven."

Nkurumwa behoort tot de Masai gemeenschap. Ieder jaar rond deze tijd kampen ze met droogte. Maar dit jaar is de nood extra hoog. „Door een gebrek aan gras en water zijn veel van mijn koeien gestorven”, vertelt hij. „Daarom grazen ze nu helemaal in Tanzania.”

Maar ook in andere delen van Kenia wordt het alsmat droger, terwijl de volgende regen pas eind april wordt verwacht. President Uhuru Kenyatta heeft daarom in februari een "nationale ramptoestand" afgekondigd, en verzoekt de internationale gemeenschap om hulp. Volgens de regering en hulporganisaties lopen mensen, vee en wilde dieren gevaar.

Toch blijft Nkurumwa optimistisch. Hij is immers een Masai. „De regen zal komen, let maar op.”